

BEDEVAART BANNEUX 2024:bisdom Haarlem – Amsterdam



Ga met ons mee naar die mooie warme plek in de Belgische Ardennen waar Maria, de maagd der armen, op ons wacht.

Dit jaar gaan we de volgende data op bedevaart:

24 t/m 28 mei, aanmelden vóór 31 maart

23 – 27 augustus, aanmelden vóór 30 juni

We reizen met bussen, waaronder ook een rolstoelbus, zodat er aan ieders zorgbehoefte kan worden voldaan. In de bussen is zowel geestelijke als verpleegkundige zorg aanwezig. Bent u gezegend met een goede gezondheid, ook dan bent u natuurlijk van harte welkom om de warmte van Banneux te ervaren.

Er zijn verschillende opstapplaatsen, we proberen dit voor elke gast zo goed mogelijk in te delen. Dan gaan we naar de koffie/ thee stop.

Daar is het verzamelpunt van de bussen en hier ontmoet u uw medegasten en de vrijwilligers van het bisdom Haarlem – Amsterdam.

Daarna gaat de reis richting het zuiden waar een lunch wordt aangeboden om dan voldaan naar Banneux te vertrekken.

Priesters, verpleegkundigen, een arts, verzorgenden staan voor u klaar om u, daar waar nodig, te begeleiden en u vijf prachtige dagen te laten beleven.

In deze tijd, waar het lijkt dat er steeds minder tijd is voor elkaar, ervaart men een bezoek aan Banneux als een verademing! We zijn één grote familie, samen eten, drinken, bidden, maar ook lachten en soms een traantje wegpinken hoort erbij, om daarna weer met een opgeladen accu naar huis te gaan.

Op de terugweg stoppen wij wederom voor een heerlijke warme maaltijd. Dat is ook de plaats waar wij afscheid van elkaar nemen en de reis naar huis vervolgen om u veilig en wel weer bij de opstapplaats te brengen.

De kosten bedragen € 335,00, hierbij is alles inbegrepen.

Voor informatie en inschrijving kunt u contact opnemen met

Ellen van der Laan 06 - 3091 8592 of Cor Onderwater 06 - 1104 6446

of email: banneux.bisdomhaarlem@outlook.com

Gaat u ook mee?