



Beste KBO-leden,

Ook dit jaar is de reiscommissie er in geslaagd een leuk uitje op donderdag **7 mei 2026** voor de leden van KBO-de Kwakel te organiseren.

Wat zijn de plannen?

Om **8:30 uur** start de bus de motoren om richting het alom bekende *Volendam* af te reizen. Na een kleine wandeling over de dijk komen we bij het bekende hotel Spaander, waar de koffie/thee met gebak klaar staan.

Van hieruit is het een klein stukje lopen naar de boot, waarmee we naar Marken varen. Mooi is het om vanaf het water Volendam met zijn groene huisjes te zien. Op Marken kun je deelnemen aan de rondleiding door dit pittoreske dorpje, te neuzen in het winkeltje van Seitje Boes of gewoon lekker aan het haventje plaats te nemen op het terras van restaurant de Visscher. Daar gebruiken wij ook om 12:30 uur de lunch. Voor het tweede luxe broodje vragen wij bij opgave alvast aan te geven welk broodje de voorkeur heeft.

Na de lunch gaan we weer de boot op om terug te varen naar Volendam. Tegenover de plaats waar de boot aanmeert gaan we nog een afsluitend drankje (met natuurlijk bitterballen) halen bij café 't Havengat, alvorens we weer richting de Kwakel koersen.

De kosten voor deze dag uit bedragen € 60,00. Enthousiast geworden?

Vul dan snel dit [aanmeldformulier](#) in en lever dit vóór 1 mei 2026 in bij Rob de Boer, Drechtdijk 3B (Drechtstaete) of ingevuld mailen naar [Wilma Sassen](mailto:Wilma.Sassen@kbo-kwakel.nl) kbodkpenningmeester@gmail.com

Leden die gekluisterd zijn aan een rolstoel, verzoeken wij vriendelijk voor een begeleider te zorgen.

Vriendelijke groet, de reiscommissie, Leo, Lia, Conny en Corinne